

## HOE ONTSLUIT DE NATUUR ONS HAAR GEHEIMEN?

“Al naargelang wij onze mening over de natuur wijzigen, veranderen we ons levenslot. Als we denken dat de natuur dood is, verminderen we het leven in onszelf; als we denken dat de natuur leeft, bezielt alles wat zij bevat aan stenen, planten, dieren en sterren ons wezen en vergroot het de kracht van onze geest” (uit: Omraam Mikhaël Aïvanhov, geheimen uit het boek van de natuur, blz.17)

In bovenstaand citaat spelen drie elementen een rol. Inzicht in wat het leven eigenlijk is, hoe ons denken van overheersende invloed is op wat we zijn, en hoe wij daardoor ons eigen lot bepalen.

Drie elementen die juist het onderscheid betekenen tussen de “gewone” mens en de mens als magiër. Wat wij zelf zijn, hebben we in eigen hand. Wat is daarvoor nodig? Laten we de voornoemde drie elementen eens nader bekijken.

### Het leven

Aïvanhov benadrukt steeds opnieuw (en dat deed hij in zijn voordrachten van 1937 tot 1986) hoe belangrijk het leven is. Niets is belangrijker dan dat. Het leven bevat de bron van alle kracht, van de essentie die we zijn. De natuur, in ons en buiten ons, is de voedingsbron van dat leven, maar voor de meer bewust ingestelde mens betekent zij veel meer. Zij staat voor alles wat werkelijk is, voor schoonheid, waarheid en zuiverheid.

Echter, met die natuur heeft de mens veelal een heel dubbelzinnige relatie. Want ook al kan de ene kant in ons met hart en ziel instemmen met de hogere waarden die de natuur vertegenwoordigt, er is ook een kant in ons die geneigd is de natuur als iets heel anders op te vatten... Dit is vast te stellen aan de manier waarop zij door de mens wordt uitgebuit, vervuild en hoe veel van haar schepselen worden behandeld.

Als de natuur veel meer voor je is dan iets waar je slechts gebruik van kunt maken, kun je een unieke relatie met haar aangaan.

En het is een mirakel dat, naarmate je intenser en bewuster met haar in contact treedt, je jezelf beter leert kennen. Je ontdekt dat jij ook die natuur bent! Dat je deel uitmaakt van het geheel dat we “natuur” noemen.

En dat “natuur” meer is dan alleen het fysieke en zichtbare aspect. Dankzij natuur vul je niet alleen je maag met voedsel of je longen met lucht, maar zij vervult en verlicht je ook. Zij heeft een vitaliserend, verjongend effect op je psyche; de natuur “lucht op”. Zij beschikt namelijk in haar onbewuste over een oceanische intelligentie en een enorm geheugen door haar directe relatie met de geest.

Deze effecten treden bijna als vanzelf op indien we ons in de natuur begeven. Hoeveel meer ervaren we dat, als we ons met bewustzijn, met de kennis van de spirituele uitwerking van wat de natuur, en al datgene waarmee ze bevolkt wordt, verbinden!

### Het denken

Het met aandacht, woord en gebaar een relatie aangaan met de natuur is wat de Ingewijde, de witte magiër, doet. Voor wie dit ook zou willen, is het belangrijk de natuur echt te leren begrijpen, dat we haar leren “ontcijferen” zoals Aïvanhov het noemt, en dat we bovenal met onszelf, met onze eigen persoonlijke en innerlijke natuur omgaan zoals we dat met de onpersoonlijke en uiterlijke natuur zouden willen doen.

Door te letten op, en te weten hoe we moeten ademen, eten, bewegen, door voortdurend dankbaarheid te tonen voor wat we van haar ontvangen en door onszelf te harmoniseren, ontstaan trillingen en komen we op golflengten die ons in contact brengen met de ongekende gebieden van onze ware natuur, die Aïvanhov “de individualiteit” noemt. Zo kunnen we ervaren dat tijd en plaats meer dimensies hebben dan de beperkte bandbreedte waarin de mens zich doorgaans beweegt.

Als zo de voorwaarden zijn geschapen, hoe breng je dan het intense contact met de natuur tot stand? Door ons denken en voelen. Het denken geeft richting aan de kracht van de geest in ons en dankzij het scherm van de verbeelding kunnen we die geestkracht projecteren in ons dagelijks leven, in het contact met de ander, met de dieren, met de omgeving. Het intensiveren van deze contacten door positieve gedachten en gevoelens helpt in ons de wijsheid en de liefde te ontwikkelen; gedachten en gevoelens, die verduurzaamd zijn tot een sublieme kwaliteit.

### Het lot

En hoe beïnvloeden we ons lot door dit te doen? Je wordt datgene waarmee je je vereenzelvigd. Hoe meer we in staat zijn ons te concentreren op wat ons eigen hoogste ideaal is of op wat we graag de ander toewensen, hoe groter de kans is dat dat ook gebeurt.

Aïvanhov stelt, dat deze “spelregel” van de affiniteit de belangrijkste kosmische wet is; illustratief voor deze wet in de natuur is het verschijnsel van de mimicry. Overeenkomstig werkt deze mimicry in de werkplaats van de ziel.

Zo is ons leven een landschap waar we doorheen trekken. Dit landschap zelf kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen het wel leren ontcijferen, zoals een visser aan de lucht kan zien wat voor weer er op komst is, zoals de indiaan aan de geringste sporen allerlei conclusies kan verbinden voor voedsel of bedreiging; we kunnen op onze route door dit landschap, net als de olifant, een oud geheugen in ons wakker roepen en, ook al ziet het landschap van onze eigen natuur er soms dor en verlaten uit, dit gebruiken om de bron van het ware leven terug te vinden.

Literatuur;

- geheimen uit het boek van de natuur
- de macht van de gedachte
- de gouden sleutel
- de mens verovert zijn bestemming