

WAARDEN EN NORMEN, EEN ONDERWERP VOOR ALLE TIJDEN

Ineens horen we via de media dat er nodig iets moet verbeteren aan onze waarden en normen. Afgezien van de koker waaruit dit geluid wordt voortgebracht, kan het als een waarde op zich beschouwd worden dat er aandacht aan wordt besteed.

In de esoterische wetenschap is sprake van kosmische principes of universele wetten die ons door de “ouderen” van de mensheid zijn overgedragen. Degenen die zich dit ter harte hebben genomen, trachten deze principes in de vorm van waarden en normen, moraal, ethiek en esthetiek als zaden in de tuin, die we mensheid noemen, te planten. Omraam Mikhaël Aïvanhov is nog een stap verder gegaan en heeft zich niet beperkt tot “slechts” het overdragen van deze universele wetten. Hij heeft zich tot het uiterste ingespannen om voor zijn toehoorders de “vertaalslag” naar praktische methoden te maken; ten behoeve van ons innerlijk werk, van ons gedrag ten opzichte van anderen en ten behoeve van het aangaan van een bewuste relatie met de natuur.

In het volgende citaat betreft het de noodzaak van het bewust kiezen van een model, een voorbeeld dat voor ons het hoogste ideaal, de beste kwaliteiten vertegenwoordigt.

“De zon is het symbool van onze hogere natuur. (...) Zodra een wezen uiting geeft van hogere kwaliteiten dan die van de mensen zoals het licht, de warmte en het leven, richt ik me tot hem. Zonder mij af te vragen of het een mens, een steen of een metaal is, want bij de zon word ik groter en intelligenter en genees ik mezelf. Terwijl men bij de mensen vaak ziek en ongelukkig wordt. Sommigen zullen zeggen: “Mijn God, wat is hij dwaas. Nu zegt hij zelfs dat de zon intelligent is, hij kent haar kwaliteiten toe.” En waarom niet? Ik ben niet de enige. Ik volg het voorbeeld van de grote geesten die me zijn voorgegaan...”
(uit; de Gouden Sleutel)

Nu volgen nog enige citaten waarin we verwijzingen naar “waarden en normen” terugvinden.

Over seksualiteit;

“Men is me al dikwijls komen vragen, wat de voorkeur verdient: in kuisheid leven of seksuele betrekkingen te hebben. In feite moet de vraag niet op die manier gesteld worden. Het is immers onmogelijk een algemene uitspraak te doen over wat goed of slecht is... alles hangt af van de persoon in kwestie... (...) Goed of slecht hangen af van een andere factor: hoe men de krachten aanwendt, hoe men ze richt. Niets is goed of slecht op zichzelf, maar wordt goed of slecht.

De eerste vraag is te weten wat uw ideaal is, wat u wilt worden. Als u grote ontdekkingen wilt doen in de spirituele wereld, spreekt het vanzelf dat u verplicht bent sommige genoegens te verminderen, of u er zelfs volledig van te onthouden om uw seksuele kracht te sublimeren. Maar als u geen hoog ideaal hebt, is het onnozel u in te houden, kuis en maagdelijk te zijn. Het zou onredelijk zijn op dit gebied aan iedereen dezelfde raad te geven of dezelfde regels op te leggen.” (uit; de seksuele kracht of de gevleugelde draak, Izvor 205)

Over de waarde van het leven;

“Omdat ze over het leven beschikken, denken (de mensen) het te mogen gebruiken om al hun verlangens te bevredigen: rijkdom, plezier, kennis, eer... Zo putten ze het leven voortdurend uit en wanneer de bron is opgedroogd, zijn ze verplicht hun activiteiten te staken. Zo’n handelwijze is zinloos want als men het leven verliest, verliest men alles. Alles draait om het leven en daarom moet het beschermd, gezuiverd en geheiligd worden. Al wat het leven ondermijnt en blokkeert, moet verwijderd worden, want dankzij het leven verwerft men uiteindelijk gezondheid, kracht, schoonheid, macht, intelligentie.”

(uit; harmonie en gezondheid, IZVOR 225)

Over gezondheid en ziekte;

“Door natuurlijke middelen zoals baden, zonnebaden, kruidenthee, rust, zuivering, vasten enz... slaagde Hippocrates erin het organisme te versterken. Tegenwoordig slikken de mensen echter grote hoeveelheden pillen die hen veeleer verzwakken, en daardoor beletten zij hun organisme zich te verdedigen; door steeds te vertrouwen op uitwendige middelen ontwikkelen zij de krachten in zichzelf niet.(...)

Het menselijk wezen is gemaakt om al het kwade in zich te neutraliseren. Alleen de kennis en de wilskracht ontbreken, kortom, het schort aan de spirituele dimensie.

Trouwens, nu is bijna iedereen het erover eens dat antibiotica en zelfs radiotherapie (...) onmiskenbaar schadelijke bijverschijnselen veroorzaken. Jazeker, men doet proeven zonder de reacties te kennen, die men teweegbrengt, en zo worden sommige zieken, zonder hun medeweten, als proefkonijn gebruikt. Of men gebruikt ook wel dieren; maar wat goed is voor dieren, is daarom niet perse goed voor mensen. De structuur van het menselijke wezen is totaal anders dan die van muizen of konijnen. Bovendien heeft men het recht niet duizenden en duizenden dieren voor proefnemingen te doden. Dat is een misdaad waarvoor de mensheid ooit zal moeten boeten. (uit; harmonie en gezondheid, IZVOR 225)

Over vervuiling;

Meer en meer klaagt men over vervuiling. Wetenschappers worden gealarmeerd en ontdekken dat alles vervuild is; de aarde, het water, de lucht en dat de planten, de vissen, de vogels en de mensen aan het sterven zijn. Ze weten niet wat ze eraan kunnen doen. En zelfs als ze een oplossing zouden vinden, zouden ze alleen de uiterlijke situatie verbeteren en dat is niet voldoende. Want ook in de spirituele wereld verspreiden zich uitwasemingen die bezig zijn de mensheid te doden. Indien de mens werkelijk gevoelig was, zou hij voelen dat hij in de psychische atmosfeer nog slechter kan ademen dan in de stoffelijke wereld. (...) Indien de psychische atmosfeer niet zo vervuild was, zou de mens alle uiterlijke vervuiling kunnen neutraliseren. Het kwaad zit allereerst vanbinnen. Als de mens in harmonie leeft, zullen zijn innerlijke krachten reageren en onzuiverheden wegwerken, zelfs op het stoffelijke vlak en het organisme zal zich kunnen verdedigen.

(uit; de macht van de gedachte; IZVOR 224)