

Spirituele alchemie

de zoektocht naar volmaaktheid



Vertaald uit het Frans.
Oorspronkelijke titel:
le travail alchimique ou la quête de la perfection
© 2008, Éditions Prosveta S.A., France, ISBN 978-2-85566-348-7

1e druk: 2017
Drukkerij Wilco - Amersfoort

© 2017 Stichting Prosveta Nederland is voorbehouden voor alle landen.
Niets aan deze publicatie mag, privé of anderszins, op elektronische, mechanische, gefotokopieerde, audiovisuele of andere wijze worden gereproduceerd, vertaald, bewerkt, in archiefsystemen opgeslagen of doorgezonden, zonder voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers.

ISBN 978-90-76916-44-6

Omraam Mikhaël Aïvanhov

spirituele alchemie

de zoektocht naar volmaaktheid



Izvor reeks - 221



PROSVETA



INHOUD

Hoofdstuk	pag.
I	Spirituele alchemie 9
II	De menselijke boom 19
III	Karakter en temperament 31
IV	De erfenis van het dierenrijk 41
V	De angst 55
VI	Het cliché veranderen 69
VII	Het enten 83
VIII	Het gebruik van de energieën 95
IX	Het offer, transmutatie van de materie . . . 107
X	IJdelheid en goddelijke glorie 127
XI	Hoogmoed en nederigheid 143
XII	De sublimatie van de seksuele kracht161

De lezer zal bepaalde aspecten van de teksten van Omraam Mikhaël Aïvanhov in dit boek beter begrijpen, als hij zich realiseert dat het gaat om een louter mondeling onderricht.

I

SPIRITUELE ALCHEMIE



Iemand komt naar me toe, ongelukkig, ontmoedigd en klaagt over het feit dat hij niet in staat is zich te ontdoen van een slechte eigenschap die hem kwelt. De arme man heeft het al duizend keer geprobeerd en toch bezwijkt hij iedere keer opnieuw. Ik roep uit: ‘Maar dat is geweldig, dat is fantastisch! Dit bewijst dat je heel sterk bent!’ Hij kijkt me verbaasd aan en vraagt zich af, of ik de spot met hem drijf. Maar ik antwoord: ‘Nee, ik lach je niet uit, het is alleen zo dat jij je eigen kracht niet ziet.’ – ‘Maar welke kracht dan? Ik bezwijk telkens en ben steeds het slachtoffer, dat bewijst toch dat ik zwak ben?’ – ‘Je redenering is niet juist. Ik zal je tonen hoe het in elkaar zit en je zult begrijpen dat ik je niet in de maling neem.

Wie heeft die slechte eigenschap gevormd? Dat ben jijzelf. Aanvankelijk was die niet groter dan een sneeuwbal in je hand. Maar door er steeds wat sneeuw aan toe te voegen en je te amuseren met deze aan te drukken en de bal te laten rollen, is hij uiteindelijk een berg geworden waar je niet meer omheen kunt. Aanvankelijk was die ondeugd waar je over klaagt, slechts een heel kleine gedachte, maar je hebt die in

stand gehouden en gevoed, je hebt de sneeuwbal laten “rollen” en nu voel je je erdoor verpletterd. Wel, ik heb grote bewondering voor je kracht, want jij hebt deze ondeugd gevormd, jij ligt aan de oorsprong ervan, zij is jouw kind en ze is zo sterk geworden dat je het niet meer de baas kunt. Ben je daar niet blij om?” – ‘Waarom zou ik daar blij om moeten zijn?’ – ‘Heb je het boek ‘Taras Boelba’ van de Oekraïense schrijver Gogol gelezen?’ – ‘Nee.’ – ‘Wel, ik zal het je vertellen, het is een heel verhaal.

Taras Boelba was een oude Kozak die zijn twee zonen naar het seminarie in Kiev had gestuurd waar zij drie jaar bleven. Toen ze naar hun vader terugkeerden, waren het twee stevige kerels geworden. Uit vreugde hen weer te zien, gaf Taras Boelba hun een paar duwtjes, als grap en ook om zijn vaderlijke tederheid te tonen (want weet je, kozakken hebben typische manieren om hun affectie uit te drukken). Maar de zonen lieten dat niet zomaar gebeuren, zij gaven hun vader op hun beurt een duwtje en uiteindelijk lag hij op de grond. Toen Taras Boelba een beetje gekneusd weer opstond, was hij niet boos, integendeel, hij was trots dat hij zulke sterke jongens op de wereld had gezet.

Waarom ben je dan niet trots zoals Taras Boelba, wanneer je ziet dat je “zoon” je heeft verslagen? Jij bent de vader en hebt hem gevoed, sterker gemaakt door je gedachten en verlangens: dit bewijst dat je heel sterk bent. En ik zal je vertellen hoe je hem kunt verslaan. Hoe pakt een vader het aan als hij een zoon

die dwaasheden begaat, tot rede wil brengen? Hij geeft hem geen toelage meer en de zoon, platzak, is verplicht om na te denken en zijn gedrag te veranderen. Dus waarom zou jij je zoon blijven onderhouden? Zodat hij je het hoofd kan bieden? Kom op, houd hem een beetje onder de duim! Aangezien jij die “zoon” in het leven hebt geroepen, moet je ook weten dat je macht over hem hebt. Anders zul je heel je leven lang strijden of lijden, zonder ooit de goede methodes te vinden om uit je moeilijkheden te geraken.’

Helaas zijn zeer weinig mensen in staat om op deze manier over de dingen na te denken. Zij vechten wanhopig tegen bepaalde slechte neigingen, zonder er zich rekenschap van te geven dat ze, om op het punt te komen waar ze nu staan, heel sterk moeten zijn geweest. Hoe afschuwelijker de vijand in jou is, hoe meer dit bewijst dat jouw kracht groot is. Inderdaad, zo moet je leren redeneren.

Kijk maar eens hoe gespannen je bent wanneer je tegen jezelf vecht en hoeveel moeilijkheden je ondervindt; er speelt zich een vreselijke oorlog in jou af, waardoor je in allerlei tegenstrijdigheden belandt. Je bent van mening dat alles wat minderwaardig is in jezelf noodzakelijkerwijs je vijand is en je wilt je ervan ontdoen. Deze vijand is echter heel machtig, want al eeuwen maak je hem sterker door de oorlog die je met hem voert en hij wordt met de dag dreigender. Het is waar dat er vijanden in ons leven, maar dat komt vooral, omdat wij geen goede alchemisten zijn, in staat om alles te transformeren.

Wat zegt de apostel Paulus? ‘...(er) werd mij een doorn in het vlees gestoken: Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.”’* Wie een zwakheid bezit in zijn lichaam, zijn hart of zijn verstand, voelt zich minderwaardig, maar hij vergist zich, want deze zwakheid kan in hem een bron van grote rijkdom betekenen. Indien al zijn aspiraties waren vervuld, zou hij blijven stilstaan. Om te evolueren is het nodig dat wij ons aangespoord voelen en het is onze onvolmaaktheid, die doorn in ons vlees, die ons verplicht grondig te werk te gaan, om zo dichterbij de Hemel, bij God te komen. De Hemel laat bepaalde zwakheden in ons toe, om ons aan te sporen bij ons spirituele werk; want wat een zwakheid lijkt, is in werkelijkheid een macht, een kracht.

Zet zwakheden aan het werk om ze nuttig te maken. Je bent verbaasd en zegt: ‘Maar zwakheden moet je toch juist overwinnen, uitroeien?’ Probeer het maar en je zult zien of het gemakkelijk is: jij zult degene zijn die het onderspit delft! Het probleem is hetzelfde voor alle soorten gebreken of ondeugden, of het nu gaat over gulzigheid, sensualiteit, geweld, hebzucht of ijdelheid, je moet weten hoe ze aan te pakken, zodat ze met jou meewerken in de richting die je hebt gekozen. Als je dit in je eentje moet doen, lukt het nooit. Als je al je vijanden, alles wat tegenstand biedt, verdrijft, wie zal dan voor jou werken, wie zal jou dienen? Er zijn wilde dieren die de mens met veel

geduld heeft kunnen temmen, zodat ze nu in zijn nabijheid leven. Het paard was wild, de hond was als de wolf en de mens heeft hen tam kunnen maken, omdat hij in zichzelf bepaalde kwaliteiten heeft kunnen ontwikkelen. Hij was dus zeker in staat om wilde dieren te temmen en tot huisdier te maken, maar daarvoor diende hij eerst zelf nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen.

Wees dus blij: jullie zijn allemaal heel rijk, want jullie hebben allemaal zwakheden! Maar het is nodig dat je deze weet te gebruiken om ze aan het werk te zetten. Ik sprak zonet over de dieren, maar kijk ook eens naar natuurverschijnselen zoals de bliksem, de elektriciteit, het vuur en bergstromen... Nu de mens weet hoe deze te beheersen en te gebruiken, wint hij erbij. En toch waren dit voorheen vijandige krachten. Mensen vinden het normaal om de krachten van de natuur te gebruiken, maar wanneer je met hen spreekt over het gebruik van wind, storm, stroomversnellingen en bliksemflitsen die zich in henzelf bevinden, zijn ze heel verbaasd. En toch is dit een natuurlijk gegeven en naarmate je de regels van de spirituele alchemie leert kennen, zul je zelfs al wat giftig is in jou kunnen transformeren en gebruiken. Ja, want haat, woede, jaloezie enzovoort, zijn vergif; maar in het Onderricht van de Universele Witte Broederschap leer je hier gebruik van te maken, er worden je zelfs methodes aangereikt om alle negatieve krachten, die je in overvloed bezit, te kunnen benutten. Verheug je dus over de goede perspectieven die zich voor jou aandienen.¹

In de toekomst zullen degenen die het aandurven, zich buigen over deze chemische substanties van jaloersheid, haat, angst, seksuele kracht en zij zullen leren hoe ze te gebruiken; zij zullen er zelfs flesjes mee vullen om in hun medicijnkastje te zetten, zodat ze klaarstaan wanneer zij ze op een dag nodig hebben. Ga dus voortaan anders denken.

Stort je nu ook niet meteen verwoed op het kwaad om er grote brokken van te eten. In ieder schepsel, zelfs in het beste, schuilen altijd duivelse neigingen die uit een heel ver verleden stammen. Het is zaak ze niet allemaal ineens naar buiten te laten komen onder het voorwendsel ze te willen benutten. Het is beter om als het ware met een sonde slechts enkele atomen, enkele elektronen naar boven te halen en deze goed te verteren. Ga geen roekeloos gevecht aan met de Hel, want zij zal je vernietigen. Je moet dus weten hoe je het aanpakt. Blijf daarom werken met de krachten van boven; door gebed, harmonie, liefde. En wanneer er af en toe iets met klauwen, tanden en nagels uit de diepten van jezelf naar boven komt, dat je aanzet tot dwaasheden, vang dit dan op en bestudeer het in je laboratorium. Laat dit zelf zijn vergif afscheiden, zodat je het kunt gebruiken: je zult ontdekken dat het kwaad juist dat element brengt dat jou nog ontbrak om de volheid te bezitten.

Maar ik herhaal het: pas op, daal nu niet tot beneden af op basis van wat ik je heb gezegd, om je op onbezonnen wijze te meten met het kwaad. Zeg niet: 'O! Nu heb ik het begrepen, we zullen eens zien!' Want

misschien zul je niet meer terug kunnen komen. Dat is wat met sommigen is gebeurd. Zij waanden zich heel sterk, terwijl ze niet voldoende verbonden waren met het goede, met het licht en kijk eens in welke toestand zij zich nu bevinden, de sukkelaars! Alle negatieve krachten zijn bezig hen te gronde te richten.

In de Talmoed wordt gezegd dat aan het einde der tijden de Rechtvaardigen, dat wil zeggen de Ingewijden, een festijn zullen houden met het vlees van Leviathan, het monster dat in de diepten van de oceanen leeft. Ja, het zal worden gevangen, aan stukken gesneden, gezouten... en bewaard in diepvriezers naar ik veronderstel! En als het ogenblik daar is, zullen ze zich allemaal te goed doen aan een paar stukjes van dat vlees. Wat een heuglijk vooruitzicht! Als je dit letterlijk zou nemen, denk ik dat veel mensen, christenen en esthetici, hier echt van zouden walgen. Interpreteer dit dus als volgt: Leviathan is een collectieve entiteit, die staat voor de bewoners van het astrale niveau (gesymboliseerd door de oceaan) en als dit monster op een dag een delicatessen zal vormen voor de Rechtvaardigen, wil dit zeggen dat degene die de begeerten en hartstochten van het astrale niveau kan beheersen en benutten, er een bron van rijkdommen en zegeningen in zal aantreffen.²

* 2 Kor. 12:7-9

Noten

1. Les puissances de la vie, Œuvres complètes, t.5, chap. III: 'Le bien et le mal'. In het Engels verkrijgbaar als Life Force. Zie ook: U bent Goden, Synopsis I, deel V.
2. Approche de la Cité céleste – commentaires de l'Apocalypse, Coll. Izvor n° 230, chap. X: 'La femme et le dragon', chap. XI: 'L'Archange Mikhaël terrasse le dragon', chap. XII: 'Le dragon lance de l'eau contre la femme', chap. XIII: 'La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre'. In het Engels verkrijgbaar als The Book of revelations: a Commentary.

II

DE MENSELIJKE BOOM

Wij hebben organen waarvan de functie ons niet spiritueel, esthetisch of bijzonder mooi lijkt, maar die toch uitermate noodzakelijk zijn. Elke cel, elk orgaan is verbonden met andere cellen en organen op dezelfde manier als de wortels van een boom verbonden zijn met de takken, de bladeren, de bloemen en de vruchten. En als de mens die wortels afsnijdt, dat wil zeggen, wanneer hij de organen die de basis vormen van zijn bestaan afsnijdt, vloeien daar verschrikkelijke gevolgen uit voort. Het is waar dat die organen soms dramatische gebeurtenissen veroorzaken, maar je moet ze laten bestaan en proberen er krachten uit te putten en deze te transformeren.

Wanneer je biografieën leest van zeer opmerkelijke mannen en vrouwen, stel je vaak met verbazing vast dat velen onder hen abnormale en of monsterachtige neigingen hadden. Wanneer je de structuur van de mens niet kent, begrijp je niet hoe dat mogelijk is. In feite is dit heel eenvoudig: door hun lagere neigingen, die zij voortdurend het hoofd moesten bieden en

beheersen, slaagden deze mannen en vrouwen erin om bewust of onbewust in de diepten van hun wezen enten* aan te brengen. Hoe schrikwekkender en vuriger hun hartstochten (hun wortels) waren, hoe sappiger de vruchten en opmerkelijker waren de werken die zij voortbrachten. Terwijl vele anderen die geen enkele van deze tekortkomingen hadden, onvruchtbaar bleven, de mensheid niets bijbrachten en een zeer onbeduidend en middelmatig leven hebben geleid.

Hiermee wil ik niet zeggen dat je deze slechte neigingen moet rechtvaardigen of cultiveren, nee, maar wel dat wij de sublieme filosofie moeten begrijpen die ons leert hoe we de krachten van het kwaad kunnen gebruiken om grootse creaties voort te brengen. Hoe meer de stam en de takken zich naar de hemel verheffen, hoe dieper de wortels zich in de aarde boren. Wie dit niet begrijpt, schrikt bij het zien van de omvang van het kwaad. Maar je hoeft niet bang te zijn: alles in de natuur is opgebouwd volgens buitengewoon wijze wetten. Indien wij geen diepe wortels hebben, zullen we niet in staat zijn de voedzame elementen die we nodig hebben, uit de aarde te putten en weerstand te bieden aan de stormen van het leven.

Laten we nu deze analogie tussen de mens en de boom verder uitdiepen. De wortels komen overeen met de maag en de geslachtsorganen. Ja, de mens is geworteld in de aarde dankzij de maag die hem in staat stelt zich te voeden en de geslachtsorganen die hem in

De menselijke boom

21

staat stellen zich voort te planten. De stam wordt vertegenwoordigd door de longen en het hart, dat wil zeggen het ademhalingsstelsel en de bloedsomloop met de aders en slagaders. In de stam transporteert de neerwaartse stroom het verwerkte sap dat de boom voedt, terwijl de opstijgende stroom het ruwe sap tot in de bladeren brengt waar het wordt getransformeerd.



Hetzelfde geldt in ons voor de bloedsomloop: de slagaders transporteren het zuivere bloed en de aders het reeds vervuilde bloed. De twee bloedstromen werken samen voor de instandhouding van de menselijke boom.

De bladeren, bloemen en vruchten komen overeen met het hoofd. Alle gedachten stellen de vruchten voor van de mens, want juist door het hoofd ontwik-

kelt de mens zich. Maar de wortels, de stam (met de takken), de bladeren, de bloemen en de vruchten zijn onderling met elkaar verbonden.

Laten we nu kijken welke overeenkomsten we kunnen vaststellen tussen de boom en onze verschillende lichamen. De wortels komen overeen met het fysiek lichaam, de stam met het astraal lichaam en de takken met het mentaal lichaam. Deze drie lichamen, fysiek, astraal en mentaal, vormen samen onze lagere natuur, de persoonlijkheid. Zij stellen ons in staat te



De menselijke boom

23

handelen, te voelen en te denken, maar wel in de lagere gebieden. Vervolgens zien wij dat het causaal lichaam overeenkomt met de bladeren, het boeddhisch lichaam met de bloemen en het atmisch lichaam met de vruchten. Zij vormen de hogere drie-eenheid, de individualiteit; juist dankzij hen kan de mens denken, voelen en handelen in de hogere gebieden.

De maag bijvoorbeeld is een fabriek waar de ruwe materie getransformeerd wordt; daar bevinden zich de wortels van ons fysieke wezen. De bouwstof die je aan de maag geeft, ontwikkelt zich vervolgens in de longen, het hart, de hersenen; daar wordt deze bouwstof tot gedachten, gevoelens en deze dalen op hun beurt af in het organisme om de cellen met hun subtiële energieën te voeden. Op deze wijze vinden er voortdurend uitwisselingen plaats tussen ons fysieke en psychische wezen, maar ook tussen ons lagere zelf en ons hoger Zelf. Zonder deze uitwisselingen, zonder het circuleren van deze energieën, zouden wij sterven.

Symbolisch gezien stelt de mens dus een boom voor met wortels, een stam, takken, bladeren, bloemen en vruchten. Maar ook al is het duidelijk dat alle mensen over wortels, een stam en takken beschikken, blijven de meeste onder hen bomen zonder vruchten, zonder bloemen en zelfs zonder bladeren. Uiteraard kan ieder mens bloemen in zichzelf laten opbloeien; alleen moet hij daarvoor werken, de nodige kennis bezitten en er veel tijd aan besteden om ervoor te

zorgen dat die bloemen ontluiken, hun geur verspreiden en vruchten vormen. De vruchten zijn het werk van de verschillende deugden.

De bladeren, de bloemen en de vruchten, daar kun je ook de liefde, de wijsheid en de waarheid in zien. De bladeren vertegenwoordigen de wijsheid, de bloemen de liefde en de vruchten de waarheid. Voor degene bij wie het bewustzijn te diep in de materie is gezonken, is er geen licht, geen warmte en geen leven meer. Hij bevindt zich dus in het grovere gedeelte van



De menselijke boom

25

de boom: in de drie lichamen, fysiek, astraal en mentaal. De beweging, de warmte en het licht komen alleen tot uiting in de bladeren, de bloemen en de vruchten. Hij die wijsheid, liefde en waarheid zoekt, leeft in de bladeren, de bloemen en de vruchten: de drie hogere lichamen.

De wortels maken dus het voedsel klaar voor de vruchten, die rijpen aan de top van de mens, de wortels zijn dus verbonden met de vruchten; zij zijn het beginpunt, terwijl de vruchten het eindpunt zijn. Wanneer de vruchten rijp zijn, wordt het werk van de wortels onderbroken.

De vruchten zijn met hun kern of pit de toekomstige wortels van een boom: precies in hen begint de stam te groeien. Het feit dat bepaalde planten vruchten in hun wortels hebben (knollen) wijst op het bestaan van dit verband tussen wortels en vruchten. Knolgewassen zijn planten die zich niet hebben kunnen ontwikkelen in de spirituele wereld; ze zijn onderaards gebleven...

Je ziet ook dat er een verband bestaat tussen de stam en de bloemen en tussen de takken en de bladeren. Dit is hetzelfde in de mens, waar het fysiek lichaam verbonden is met de geest, het hart met de ziel en het lager mentale met het causaal lichaam, het hoger mentale.

Daarom ook zijn er uitwisselingen en bestaat er een nauwe band tussen onbeschaafde mensen en grote Meesters, tussen gewone mensen en heiligen, tussen talentvolle mensen en genieën. En kijk: de bladeren