

DE MYSTERIËN VAN JESOD

De grondslagen van het spirituele leven



Vertaald uit het Frans.
Oorspronkelijke titel:
LES MYSTÈRES DE IÉSOD
LES FONDEMENTS DE LA VIE SPIRITUELLE
Edition originale: ISBN 2-85566-726-7

© 2008 Voorbehouden aan N.V. Prosveta voor alle landen. Niets van deze publicatie mag, privé of anderszins, op elektronische, mechanische, gefotokopieerde, audiovisuele of andere wijze worden gereproduceerd, vertaald, bewerkt, in archiefsystemen opgeslagen of doorgezonden, zonder voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers.

Prosveta S.A. - B.P. 12 - 83601 Fréjus Cedex (France)

ISBN 978-90-76916-12-5

Omraam Mikhaël Aïvanhov

DE MYSTERIËN VAN JESOD

De grondslagen van het spirituele leven

2e geheel herziene editie



verzameld werk – deel 7

UITGEVERIJ PROSVETA



INHOUD

Jesod weerspiegelt de deugden van de andere sefiroth9

I HOE DE ZUIVERHEID BEGRIJPEN

1. De voeding, uitgangspunt voor het bestuderen
van de zuiverheid25
2. Het schiften31
3. De zuiverheid en het spirituele leven45
4. De zuiverheid in de drie werelden61
5. De rivier van het leven81
6. Vrede en zuiverheid97
7. De magische kracht van het vertrouwen105
8. De zuiverheid in het spreken121
9. Zich verheffen om de zuiverheid te vinden131
10. ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn’141
11. De poorten van het hemelse Jeruzalem157

II LIEFDE EN SEKSUALITEIT169

III ZUIVERINGSMETHODEN

1. De bron203
2. Het vasten213
3. Hoe zich te wassen219
4. De ware doop231
5. Hoe te werken met de Engelen van de vier
elementen tijdens de ademhalingsoefeningen 235

*U zult bepaalde aspecten van de teksten van
Omraam Mikhaël Aïvanhov in dit boek beter begrijpen,
als u niet uit het oog verliest dat het gaat
om een louter mondeling onderricht.*

JESOD WEERSPIEGELT DE DEUGDEN
VAN DE ANDERE SEFIROTH





Geïmproviseerde voordracht

Mensen hebben vele bezigheden: ze studeren, werken, reizen, trouwen, hebben kinderen, een beroep, ontspanning... Maar als je hun vraagt: ‘Voelt u zich gelukkig, helemaal tevreden?’, zullen ze antwoorden dat ze, ondanks al wat ze bezitten, altijd het gevoel hebben dat hun iets ontbreekt. En wat ontbreekt hun? De smaak, heel eenvoudig de smaak in de dingen, dit subtiele en mysterieuze element dat je geluk en volheid schenkt in al wat je doet. Als u dit element eenmaal bezit, brengen zelfs de meest onbenullige bezigheden vreugde en geluk, want dit element transformeert alles.

Ik zal u een voorbeeld geven. Een jongeman is afgestudeerd, heeft werk gevonden, maar hij ziet in het leven niets bijzonders; niets roept zijn verwondering op, niets kan hem boeien. Op een mooie dag wordt hij evenwel verliefd op een aardig meisje en plots is alles veranderd: de bloemen, de vogels, de zon, de sterren, alles spreekt hem aan. In werkelijkheid is de wereld niet veranderd, maar hijzelf bezit innerlijk een nieuw element dat alles verfraait.

Maar als er iets gebeurt, waardoor hij zijn liefde verliest, als het meisje hem bedriegt of zijn vertrouwen beschaamt, wordt de hele wereld weer mat en dof. De zon schijnt, maar hij ziet het niet meer; voor hem is er alleen maar nevel, terwijl hij daarvoor in het paradijs was, zelfs bij regen of hagel. Hij voelde geen tekort, geen belediging raakte hem, hij stapte verheugd en gelukkig door de straten, hij was dichter en musicus, hij was

verrukt door alles, dankzij dit element, dat liefde heet en dat in staat was om alles mooier te maken.

Dit zijn welbekende verschijnselen, maar zeer weinigen komen ertoe om er nuttige lessen uit te trekken. De liefde verfraait alles, maar is het niet mogelijk dit element, dat het leven transformeert, te vinden zonder verliefd te zijn op een man of een vrouw (wat altijd op een teleurstelling kan uitlopen)? Ja. Ik gaf dit voorbeeld enkel en alleen om aan te tonen dat, als de liefde in staat is het zicht op de dingen te veranderen, het aanvoelen van de dingen te verbeteren, er zeker ook andere elementen bestaan, die daartoe in staat zijn. U denkt toch niet, dat de Ingewijden slechts een beroep doen op de liefde, zoals dichters, musici en kunstenaars die menen dat je verliefd moet zijn om inspiratie te krijgen en daarna allerlei dwaze streken uithalen! Nee, de Ingewijden die zich met deze vraag hebben beziggehouden, ontdekten dat je nog verder kunt gaan, nog hoger, om de volheid en de inspiratie te vinden in een duurzaam en eeuwig element dat je nooit meer kunt verliezen. Dit element is een subtiel deeltje, onmeetbaar, maar als het in het hart binnengaat, in de menselijke ziel, dan verruimt het elk ding tot universele dimensies. Dit te verkrijgen vergt veel werk, gebed en meditatie, maar wanneer het zich installeert, zal het alles veranderen.

Natuurlijk kan de liefde ertoe bijdragen om het te verkrijgen. Stelt u zich voor dat u een bekoorlijk meisje bemint. Dankzij alle inspiratie die zij u geeft, kan zij u helpen dit element te vinden, maar het ligt niet aan haar, of u het zult vinden. Zelfs de poëzie en de muziek zijn dikwijls niet in staat u dit element te geven. Zo heb ik al heel wat kunstenaars ontmoet, die zich vanbinnen leeg voelden. Zij waren tevreden voorzover dat mogelijk was, maar toch voelden ze steeds dat hun nog iets ontbrak. Terwijl diegenen die zeer hoog hebben gezocht, tot in de uit hoeken van het universum, en erin geslaagd zijn dit element op te vangen, ertoe kwamen het leven in al zijn omstandigheden te beheersen.

Zoek daarom nooit uw echte geluk, noch de oplossing voor uw problemen, in de lagere gebieden, want de fysieke noch de etherische materie bezitten dit element dat de ziel en de geest nodig hebben. U moet het heel hoog gaan zoeken, heel hoog vragen en opeisen. Daar zult u het vinden.

Voedsel en drank geven alleen maar datgene wat ze kunnen geven, want als je niet gezond bent, kun je niet ten volle genieten van wat je eet en drinkt. Je moet dus over dit element, de gezondheid, beschikken om smaak aan het voedsel te geven. Reeds bij een kleine verkoudheid hebt u al bijna geen smaak en geur meer en wordt alles flauw. Voedsel is voedsel en ook een zwembad, een auto en geld hebben een eigen waarde, maar er is een ander element nodig om ervan te kunnen genieten. Dit element, dat gezondheid heet, verandert dus vele dingen. En op dezelfde wijze kan noch het voedsel, noch bezit of activiteit u meer geven dan alleen maar een materiële voldoening, als u niet over liefde en gezond verstand beschikt.

Laten we de liefde eens nader bekijken. Als u van iemand houdt, is deze persoon voor u een uitzonderlijk wezen, een genie, een engel; maar als u hem niet meer kunt luchten of zien, wordt hij meteen een duivel. Er is dus een element in u verdwenen. U ziet: een element! En hoewel sommige mensen beweren scheikundigen te zijn, beseffen zij niet eens dat er nog een andere scheikunde bestaat, de spirituele scheikunde die alle verschijnselen verklaart, die zich binnenin de mens voordoen. De scheikundigen geven aan deze verschijnselen een materiële uitleg. Nee, ze moeten de spirituele chemie aanwenden om de dingen te verklaren, want deze ligt aan de basis van alles en pas dan kunnen ze de andere chemie bestuderen. Maar men weet nog niets over deze spirituele chemie: bijvoorbeeld hoe zij miraculeuze genezingen tot stand brengt, waarvoor de officiële scheikunde geen uitleg kan geven. En zie hoe weer een ander element tussenbeide komt, dat geloof heet en dat de ziekte geneest. Dit soort scheikunde is dus belangrijker.

Zoals ik zei, is de gezondheid, de liefde, het licht, in staat de mens grondig te veranderen, te transformeren, terwijl hun afwezigheid ook vele andere gevolgen heeft. Maar boven de gezondheid, de liefde en het licht bevindt zich nog een ander element waarvan alles afhangt. Dit element, dat almachtig is, is een deeltje van God zelf. Hoe kun je het verkrijgen? Door het offer, door onthechting en door zelfverloochening.

Ik heb u al dikwijls gezegd: ‘U doet het kind in bad, maar u bewaart het vuile water en gooit het kind weg.’ Dit is natuurlijk symbolisch. Het kind vertegenwoordigt hier het levende, goddelijke element en het water staat in dit geval voor alles wat stilstaat, vuil en bezoedeld is. Maar zie hoe iedereen het kind weggooit en het vuile water bewaart, omdat men zich voor het goddelijke niet interesseert. Men wil graag allerlei dingen bezitten. Dat is in wezen niet slecht, maar zou het niet beter zijn te trachten dat element te verwerven, dat ons de vreugde voor de dingen geeft? Er zijn heel wat rijke lui die alles hebben wat ze maar kunnen dromen en toch zijn ze zwaarmoedig en ongevoelig, want hun smaak is afgestompt. Zij verbeelden zich dat bezit alles is. Nee, op het gevoel komt het aan!... U bezit schatten, maar indien u dood bent, kunnen die schatten u dan opvrolijken? Om vreugde te kennen, moet je leven! Men houdt zich echter alleen maar bezig met wat dood is en hoe meer dode dingen men heeft, hoe minder men werkt aan de levende kant van de zaak en hoe minder men zich verheugt.

U wilt veel minnaars, veel minnaressen, veel geld, veel auto's? Welnu, houd u dan in de eerste plaats bezig met datgene in u wat het vermogen heeft om de dingen aan te voelen en zich erin te verheugen, terwijl u nu al uw tijd besteedt aan het verwerven van nog meer bezit. Als u deze waarheid echter begrijpt, zult u de hoeveelheid van uw bezittingen verminderen. U zult wel de kwaliteit van uw gevoelens laten toenemen en onophoudelijk verrukt zijn met het weinige dat u bezit. Als een jongen voor de eerste keer verliefd is op een meisje, is hij in de zevende hemel als zij hem een rozenblaadje of een haarlok

geeft. Wat een bloemblaadje of een haarlok al niet vermag! Hij bezit geen bankrekening, geen fabriek en geen auto en toch is hij dolgelukkig, want zijn geliefde heeft hem wat gegeven. Hij bekijkt het blaadje, ruikt eraan, legt het onder zijn hoofdkussen en schrijft er zelfs gedichten over. In zijn hart wordt het groter en groter, het krijgt voor hem een uitzonderlijke waarde, hij hecht er buitengewoon veel belang aan, alsof hij de hele wereld bezit. Dit is een psychologisch feit en met zulke feiten moet men steeds rekening houden, want het zijn bronnen waaruit ontzaglijk veel te leren valt.

De discipel moet de kleinste spirituele vreugde vermeerdere en verrijken in plaats van zich te richten op fysieke en materiële verworvenheden. Hij moet in zichzelf de fijnste gevoelens ontwikkelen en zo zal hij eeuwenlang in staat zijn de sterren, de rozen en het gelaat van de mensen te contempleren. Er zijn zoveel dingen, zelfs op aarde, die de mens in verrukking kunnen brengen! Alleen is zijn fijngevoeligheid afgezwakt, ze vibreert niet meer, ze leeft niet meer. Velen zijn dood, zij kunnen zich niet meer verheugen. Zij zijn alleen nog blij met het meest vulgaire amusement, dat vinden ze geweldig! Maar schoonheid, harmonie, muziek, poëzie, zuiverheid en alles wat mystiek en goddelijk is... dat interesseert hun niet. Juist daarom kennen zij niets anders dan leed en ontgoocheling.

Overall zegt men: 'Neem dit, neem dat en je zult het geluk vinden.' Je hoeft maar in de media te kijken! Alles is erop gericht de mensen het plezier en het comfort aan te bieden, die nooit in staat zullen zijn aan hun echte noden te beantwoorden. Terwijl de Ingewijden u zeggen: 'Ga hoger en hoger door het gebed, door de meditatie. Zo verkrijgt u dat subtiele element, dat u de smaak en de zin in het leven geeft.' Dit element is een onzichtbaar atoom. Zodra u het bezit, laat het alles in u vibreren en het leven wordt zo mooi, zo rijk... daar zijn geen woorden voor! Maar zonder dit element blijf je steeds leeg, teleurgesteld en ontevreden, zelfs al zou u alles bijeenbrengen wat maar mogelijk is.

En zelfs als u zegt: 'Ik zou de grootste Meester willen ontmoeten en bij hem in de leer gaan', zou ik u antwoorden dat u het vraagstuk niet goed inschat. Omdat, als u nooit gewerkt hebt aan het andere element, namelijk hoe je een Meester moet begrijpen, van hem kunt houden, hoe te waarderen wat hij je leerde, zult u met hem gaan discussiëren en u blijft even onwetend als voorheen, zelfs al staat u voor de allergrootste meester. En zeg ook niet: 'Ach, vond ik maar het aardigste meisje ter wereld om mee te trouwen! Kon ik de schat van de Tempeliers maar vinden! ...' Want als u niet over dat ene element beschikt waarover ik het heb, zal dat aardige meisje of de schat van de Tempeliers u alleen maar ongeluk brengen.

Ziedaar hoe je moet denken, beste broers en zusters. U geeft zich evenwel nog geen rekenschap van de waarde van wat ik u vertel, omdat u niet gewend bent de zaken op deze manier te bekijken. Toch is het de moeite waard voor dit element te werken, zelfs al duurt het meer dan duizend jaar. Daarna zal alles u aanspreken en verblijden. Terwijl je nu over de schatten en de pracht struikelt, wezens vol kwaliteiten en deugden ontmoet, de zon en de sterren ziet, maar toch ongevoelig, triest en ongelukkig blijft. Men heeft dus niets gevoeld, niets gezien en niets begrepen... Men verheugt zich niet en al deze schoonheid wordt belachelijk gemaakt. Zo zijn de mensen! En iedereen vindt dat normaal. Maar ik zeg u: zelfs al ziet u aartsengelen en godheden uit de hemel neerdalen, het zal geen enkele waarde voor u hebben, zolang u niet aan dat ene element gewerkt hebt, dat de dingen herkent en naar waarde weet te schatten. Overal waar u komt, zult u ongelukkig zijn, en zelfs in het paradijs zult u de pracht van het Koninkrijk van God niet zien.

Als ik zeg dat u de hemel en de aarde kunt bezitten, gelooft u me niet. Toch is het de waarheid. Heel de wereld kan u toebehoren. En hoe? Hier vanbinnen. Waarom zou u hem aan de buitenkant moeten bezitten? Wat zou u moeten beginnen met al die wouden, met al die bergen?... U heeft mij nog niet begre-

pen wanneer ik zeg: ‘Hemel en aarde zullen mij toebehoren, en u eveneens...’. Hoe kan hetzelfde van meer personen tegelijk zijn? In de fysieke wereld is dat niet altijd mogelijk, maar in de goddelijke wereld wel. Ik zal u een voorbeeld geven. Een schatrijke man bezit een heel groot park met de mooiste bloemen en de mooiste bomen, maar zijn zaken nemen hem zodanig in beslag, dat hem de tijd ontbreekt om in zijn eigen park te wandelen, hij ziet het niet en geniet er niet van. Er is echter een dichter die het park elke dag bezoekt. Hij luistert naar de vogels, bekijkt de bloemen, bewondert de fonteinen, ademt de heerlijkste rozengeuren in en schrijft gedichten... Wel, aan wie behoort het park toe? Aan de dichter. En de ander, de eigenaar? Die betaalt de belastingen! En ofschoon de aarde aan heel wat landen toebehoort, is zij toch van mij. Waarom niet? En ook van u. Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.

Vandaag geef ik u het geheim om alles te verkrijgen wat u maar wilt; u moet de top zoeken, het allerhoogste punt, een klein deeltje slechts... Grijp het, neem het in u op en u voelt zich heer en meester van de wereld. Ja, dat gevoel heb je. Ik wil u het beste begrip bijbrengen, de ruimste en subtielste gevoelens. Bedenk evenwel, dat u deze gevoelens nooit zult ervaren, als u meent dat het materiële bezit de uiteindelijke oplossing biedt. Nee, u dient ook aan het andere element te werken, aan de smaak. En de smaak is vaak omgekeerd evenredig met de hoeveelheid. U zult merken, dat de smaak vermindert naarmate u de materiële, fysieke kant vermeerderd. Kijk eens naar een verliefd paar. In het begin, als ze alleen nog maar blikken en glimlachjes uitwisselen of briefjes schrijven, voelen zij zich als het ware in de hemel. Als zij echter veel verder gaan, kennen ze niet meer dezelfde vreugde en dezelfde inspiratie. Ook hier vind je dus deze waarheid terug. Als u de ene kant vermeerderd, vermindert de andere. Men moet zich dus telkens afvragen welke kant van de weegschaal naar boven of naar beneden zal gaan. Maar ja, men loopt de rijkdom achterna, de gezondheid gaat aan het wankelen en men wordt ziek.

Onthou wat ik u vandaag zeg, bewaar het uw leven lang en u zult gelukkig zijn. Ga steeds in deze richting en alles wordt mooier. Zelfs de vrouw zal tot haar echtgenoot zeggen: ‘Schat, wat ben je mooi! Nog nooit heb ik je zo mooi gezien.’ Vroeger zag ze evenwel niets. Met deze filosofie wordt alles omgevormd, maar als u iets anders zoekt, zult u nog lang blijven ploeteren, nog veel moeten lijden, geloof me. Natuurlijk zult u er niet in slagen dit element dadelijk te verwerven, maar vanaf het ogenblik dat u zich ernaar richt, zal alles gaan verbeteren en u zult verwonderd zijn over uzelf, u zult zien hoe u omringd bent door engelen, aartsengelen en godheden. Ga alleen maar onophoudelijk door in dezelfde richting, naar de top van de piramide.

Sommigen zullen zeggen: ‘Maar hoe heet dat element waarover u het hebt?’ In feite heeft het geen naam. Het is gemaakt van een uitzonderlijk subtiele materie en het bevindt zich zeer hoog, in de sefira Kether. (zie schema blz.19) Daar moet je het gaan zoeken. Zij die dit element bezitten, zijn in staat wonderen te verrichten en kunnen zelfs hun fysieke lichaam transformeren door het uitstralen en uitzenden van lichtdeeltjes. En dat is het verschijnsel van de transfiguratie. Jezus gaf daarvan een voorbeeld aan drie van zijn volgelingen, maar zij begrepen niet wat er aan de hand was. Zij waren verblind, in vervoering en uit het lood geslagen, maar ze begrepen niet hoe dit verschijnsel zich heeft kunnen voordoen.

Men kan dit element niet wegen en toch is het uit materie gemaakt, zoals ik reeds zei. Zeer weinig Ingewijden en grote Meesters zijn erin geslaagd de sefira Kether te bereiken om het te ontvangen, want Kether is een onkenbare wereld, een wereld voorbij alle dimensies, waar de hemelse Vader woont, de Schepper van alle werelden. Zeer weinig Ingewijden zijn dus zover gekomen, en zij die erin slaagden, zijn verdwenen, vernietigd, vanwege de hevige trillingen waarin niemand zich kan handhaven. Enkelen zijn teruggekeerd, dankzij een bijzondere genade van de Hemel die hen toeliet een ander element op te

nemen, dat de eigenschap heeft het fysieke lichaam te beschermen.

U hebt zeker de Apocalyps gelezen. Het verhaal dat de apostel Johannes over zijn visioenen geeft, openbaart dat ook hij Kether bereikt heeft. En het boek dat de engel hem te eten gaf, zeggende: 'Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing' (Openb. 10:9), is juist het symbool van dit element, dat in staat is het fysieke lichaam te behoeden en dat gegeven wordt door de sefira Binah. Ook de profeet Ezechiël spreekt over een boekrol die een engel hem te eten gaf. (Ezechiël 3:1) Dit element wordt ook nog gesymboliseerd door de gloeiende kool die de Serafijn tegen de lippen van Jesaja hield. (Jesaja 6:6-7)

De spirituele scheikunde is de wetenschap van al de elementen waarmee God de wereld geschapen heeft. Het zijn er 22 en het eerste element, Alef, heeft het vermogen te transformeren, te sublimeren, te verlichten, terwijl het laatste, Tav, bewaart en tegen verwoesting beschermt. Wanneer Jezus zei: 'Ik ben de Alfa en de Omega' (Openb, 1:8), bedoelde hij: 'Ik bezit de twee elementen van de hemelse scheikunde: het ene geeft mij de mogelijkheid alles te sublimeren en het andere laat mij toe de Hemel op aarde te verwezenlijken.' Ziedaar de betekenis van Alfa en Omega, Alef en Tav.

Dit element, dat de sefira Kether bezit, kun je dus verwerven door je heel hoog te verheffen. Maar in wezen kan dit element ook bij ons komen. Als wij het niet ontvangen, komt dat omdat we afgesloten zijn, omringd door donkere lagen die het element verhinderen om bij ons binnen te komen en de enige sefira die ons kan helpen, die echt de deuren en vensters kan openen om dit element te ontvangen, is de sefira Jesod. Het is dus helemaal niet nodig om zoveel (dikwijls vruchteloze) inspanningen te doen om te stijgen. Het is voldoende zich te reinigen, zich te wassen en te zuiveren. Op dat ogenblik ontvang je dankzij je doorzichtigheid en zuiverheid alle goddelijke elementen. Ik gebruikte het woord 'stijgen' alleen maar als beeld om het beter

uit te leggen, want in werkelijkheid ga je noch naar boven, noch naar beneden. U kunt rustig op uw plaats blijven en hoeft alleen maar de weg tussen Malkuth en Jesod te openen.

Tussen Malkuth, waar wij leven, en Jesod, het eerste station in de Boom des Levens, is de weg echter donker en versperd, want precies daar doen zich alle dwaasheden en illusies voor. Welnu, het is juist deze weg die een discipel moet afleggen om het terrein van Jesod te betreden. Malkuth is het gebied waarin wij leven, de Aarde; en het eerste station dat de discipel moet aandoen is Jesod, het gebied van de Maan. Het pad van Malkuth naar Jesod is verschrikkelijk en vol gevaren. Maar als de discipel goed gewapend is met raadgevingen, richtlijnen en het licht van zijn Meester, dan komt hij er wel. Hij zal vanzelfsprekend enkele veren laten, hij zal verdwalen, verleidingen en leed moeten doorstaan, maar als hij het echt verlangt, met een onverzettelijke wil, dan zal hij er komen.

De sefira Jesod is verdeeld in vier delen, zoals alle sefiroth. Het onderste gebied is nevelachtig, schemerig, zoals de hel. Je dient deze zo snel mogelijk door te gaan om de meest heldere en zuivere gebieden van Jesod te bereiken. En omdat Jesod de verzamelplaats is van alle andere sefiroth die daar hun licht, hun rijkdommen en hun vermogens naartoe sturen, wordt Jesod overspoeld door de kwaliteiten en de deugden van alle andere sefiroth. Want de overige sefiroth blijven niet werkloos. Zij zijn te vergelijken met bruisende vergaarbakken die steeds maar stromen en hun energieën doen overlopen en deze energieën storten zich in Jesod. En als u erin slaagt van de zuivere wateren van Jesod te drinken, zult u in dat water de krachten en deugden van alle overige sefiroth aantreffen. Om die reden zei ik, dat het niet nodig is te stijgen om deze deugden te ontvangen, want ze zijn er; stelt u zich er alleen maar voor open, zuiver uzelf. Wanneer u dat niet doet, blijven ze om u heen draaien zonder dat ze een ingang kunnen vinden om zich in u te vestigen.

Als de ruiten vuil zijn, kun je er niet doorheen kijken, zelfs



Boom des Levens

al schijnt de zon. En wanneer men zich in het verleden van olielampen bediende, moest de huishoudster elke dag het glas reinigen of de lamp gaf niet voldoende licht. Zo is het ook met de mens. Als hij zich niet zuivert, ziet en voelt hij niets. Als hij zich echter zuivert, dringen alle kosmische stralen bij hem binnen met al hun rijkdom en hun schoonheid, omdat hij hiervoor gevoelig en ontvankelijk geworden is.

In de Evangeliën staat geschreven: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’ (Matt.5:8). God, dat betekent de volheid van alle sefiroth: de wetenschap, het bevatingsvermogen en de schrandereheid van Hod; de geuren, de kleuren, de schoonheid en de hemelse charmes van Netsach; het licht en de pracht van Tifereth; de macht van Geburah, de overwinning op alle moeilijkheden, op alle innerlijke en uiterlijke vijanden; de bescherming, de rechtvaardigheid, de goedheid en de edelmoedigheid van Chesed; de standvastigheid en de volharding van Binah, alsook de kennis van het karma en van de voortbestemming; de eeuwige wijsheid en de onuitsprekelijke harmonie van Chochmah; de almacht van Kether. En Jesod, de grondslag, ontvangt de deugden van alle andere sefiroth. Zij is een condensatie, een synthese van al hun deugden. Daarom noemt men haar de grondslag. Want de zuiverheid is de grondslag voor alles.

Ja, Jesod is heel eenvoudig het zuivere leven. Neem daarom het besluit om de zuiverheid aan de basis van je bestaan te leggen, voor de kennis, voor het bezit, voor de macht!... Maar de zeer geleerde, superintelligente en uitermate verstandige hedendaagse mens heeft het vraagstuk van de zuiverheid terzijde laten liggen. ‘Waartoe kan het zuivere leven dienen?’, zeggen zij. Ze hebben andere bezigheden. En zo zijn ze met hun onzuiver leven steeds in gevaar. Zij worden ziek en verliezen zelfs alles wat ze bezaten, want hun grondslag was wankel. Ja, de basis, beste broers en zusters... Als je begrijpt dat je voor die zuiverheid moet werken, krijgen alle kwaliteiten en deugden van de andere sefiroth meer en meer vaste vorm in Malkuth. Zij

Jesod weerspiegelt de deugden

21

verwezenlijken zich op fysiek vlak door de bemiddeling van Jesod. Er zijn heiligen die geen enkel boek gelezen hebben, die nooit gestudeerd hebben, maar zij werkten uitsluitend aan de zuiverheid, waardoor alle andere kwaliteiten zich in hen begonnen te manifesteren, zowel kennis en helderziendheid als de kracht om te genezen. Alle hemelse rijkdom kon bij hen binnendringen, want er waren geen duistere lagen en geen afdekkingen meer. De zuiverheid schenkt inderdaad gezondheid, kracht, kennis en zelfs vreugde. Inderdaad, je weet niet hoe het komt, maar je voelt je omgeven door vreugde.

Al het overige mag u vergeten... Onthou alleen dat de zuiverheid de grondslag is voor alle andere verworvenheden. Ziedaar de kerngedachte van alle stichters van religies: het zuivere leven.

Sèvres, 16 januari 1972