

*1*

de mens verovert  
zijn bestemming

Vertaald uit het Frans.

Oorspronkelijke titel:

L'HOMME A LA CONQUÊTE DE SA DESTINÉE

© 2004, Stichting Prosveta Nederland, ISBN 90-76916-10-1

1e druk: DE MENS VEROVERT ZIJN BESTEMMING - WILCO - AMERSFOORT

© 2004 Stichting Prosveta Nederland is voorbehouden voor alle landen. Niets aan deze publicatie mag, privé of anderszins, op elektronische, mechanische, gefotokopieerde, audiovisuele of andere wijze worden gereproduceerd, vertaald, bewerkt, in archiefsystemen opgeslagen of doorgezonden, zonder voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers.

ISBN 90-76916-10-1

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3

# de mens verovert zijn bestemming

*reïncarnatie en karma*



Izvor-reeks 202

UITGEVERIJ  PROSVETA



## INHOUD

I	De wet van oorzaak en gevolg . . . . .	9
II	‘U zult het fijne van het grove scheiden’. . . . .	35
III	Evolutie en schepping. . . . .	47
IV	Zorg voor uw kinderen! . . . . .	59
V	Een nieuwe kijk op moederliefde . . . . .	85
VI	De magie van het woord. . . . .	113
VII	Laat een kind nooit inactief blijven . . . . .	135
VIII	Bereid de kinderen voor op hun leven als volwassene . . . . .	149



*De lezer zal bepaalde aspecten van de teksten van Omraam Mikhaël Aïvanhov in dit boek beter begrijpen, als hij zich realiseert dat het gaat om een louter mondeling onderricht.*





I

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG



## I

Al zolang als de mens handelt, zet hij onvermijdelijk bepaalde krachten in beweging, die even onvermijdelijk bepaalde resultaten afwerpen. In het begrip 'karma' ligt dit idee van een verbinding tussen oorzaak en gevolg besloten. Pas veel later heeft 'karma' de betekenis gekregen van het boeten voor een gemaakte overtreding.

Karma yoga, een van de vele yogavormen afkomstig uit India, is niets anders dan een discipline die het individu leert om zich te ontwikkelen door een onbaatzuchtige activiteit waardoor hij zich bevrijdt. Op het moment dat de mens in wat hij doet, hebzucht, list en berekening opneemt, schept hij voor zichzelf schulden die hij moet betalen en het woord 'karma' krijgt op dat moment de betekenis die de mensen er meestal aan geven: een bestraffing voor gemaakte fouten.

In feite kun je zeggen dat het karma (in de tweede betekenis van het woord) zich altijd openbaart, wanneer een daad niet volmaakt is uitgevoerd, wat meestal het geval is. Maar de mens doet

pogingen en moet zich oefenen om volmaaktheid te bereiken; zolang zijn pogingen mislukken, moet hij zich verbeteren, zijn vergissingen herstellen en uiteraard moet hij daarvoor ploeteren en lijden.

U zult zeggen: 'Maar als we door te handelen er niet omheen kunnen dat we vergissingen begaan en als we moeten lijden om ze te herstellen, dan kunnen we beter niets doen!' Nee, het is beter dat u wel handelt. Natuurlijk zult u lijden, maar u zult er ook van leren en evolueren... en op zekere dag zult u niet langer lijden. Wanneer u geleerd heeft om correct te werk te gaan, is er geen karma meer. Iedere beweging, ieder gebaar, elk woord ontkeent bepaalde krachten die gevolgen met zich meebrengen, dat staat vast. Maar als die gebaren en woorden ingegeven zijn door goedheid, zuiverheid en onbaatzuchtigheid, zullen ze heilzame gevolgen aantrekken en dat wordt 'dharma' genoemd.

Dharma is het gevolg van een geordende, harmonieuze en heilzame handeling. Wie in staat is een dergelijke activiteit te ondernemen, ontsnapt aan de wet van het noodlot en plaatst zich onder de wet van de Voorzienigheid. Niets doen, om zorgen en lijden te vermijden, is echter niet de goede oplossing: u moet juist actief zijn, dynamisch, boordevol initiatief, maar gedreven door andere motieven dan egoïsme en eigenbelang. Dat is de enige manier om aan rampzalige gevolgen te ontkomen. Het is onmogelijk om gevolgen te ontlo-

pen; er zullen altijd oorzaken en gevolgen zijn, wat u ook doet. Maar als u erin slaagt om onbaatzuchtig te handelen, zullen de gevolgen niet langer pijnlijk zijn, maar vol vreugde, geluk, bevrijding.

Als u niets hoeft te doen om in vrede te leven, ontwikkelt u zich niet, leert u niets en gaat u er niet op vooruit. U zou uiteraard geen enkele vergissing begaan, maar u zou zijn als een steen: stenen maken nooit fouten! Het is beter zich te vergissen, de handen vuil te maken en ervan te leren. Wanneer bouwvakkers aan een gebouw bezig zijn, hoe wil je dan voorkomen dat er enkele druppels cement of verf worden gemorst? Dat is onmogelijk. Vlekken zijn toegestaan, mits het gebouw wordt opgetrokken en de klus wordt geklaard. Daarna schuren en wassen ze alles af en trekken ze andere kleren aan, maar het huis is in ieder geval af.

Meester Peter Deunov zei eens: ‘Stel, ik geef jullie een boekje om het alfabet te leren (in het Bulgaars zeggen we: boukvarthé... en hoe noemt u het? Een abecedarium? Oké, een abc-boekje). Aan het eind van het jaar vraag ik jullie het aan mij terug te geven. Sommigen geven dit boukvarthé netjes en onberispelijk aan mij terug; zij hebben het niet geopend en dus niets geleerd. Anderen daarentegen geven het mij volledig bekrast, gescheurd en bevekt terug; ze hebben het tientallen keren open- en dichtgedaan, het overal mee

naartoe genomen en er zelfs boven gegeten... Maar nu kunnen ze dan ook lezen!' En de Meester eindigde met: 'Dat laatste heb ik liever.' Ik was toen erg jong en herinner me dat ik hem erg bedeesd de vraag stelde: 'En ik, in welke groep zit ik?' Hij antwoordde me: 'Jij? In de tweede.' Ik was natuurlijk heel blij, want ik begreep dat dit beter was.

Ik weet niet meer in welke staat ik hem het boukvarthé, figuurlijk gesproken, heb teruggegeven, maar in ieder geval plaatste hij me in de groep van mensen die willen dat er werk verzet wordt... en dat klopt. Hoeveel misstappen je ook zult begaan, hoeveel vlekken en smetten je ook zult maken, hoeveel kritiek en beledigingen je ook zult krijgen, het maakt niet uit. Je moet kunnen lezen, werken en het gebouw afmaken. En zij die altijd heel verstandig en voorzichtig zijn om zich ergens mee in te laten, komen niet vooruit. Heer God, waar blijven ze dan, die mensen?

In het boek Openbaringen staat geschreven: 'Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. (...) Omdat gij lauw zijt, zal Ik u uit mijn mond spuwen.\*' Waarom willen sommigen graag lauw blijven? Er is geen plaats voor lauwe mensen. U hoeft niet bang te zijn om fouten te maken. Als u een vreemde taal leert en niets zegt uit angst uzelf belachelijk te maken, zult u nooit leren praten. Durf jezelf belachelijk te maken, enkele fouten te

*De wet van oorzaak en gevolg*

15

maken, maar dan leer je wel praten. Eigenlijk is het hetzelfde met karma: je hoeft niet van angst verlamd te zijn om fouten te maken, die je vervolgens moet herstellen. Want naarmate je je oefent en aan je daden een goddelijk doel weet te geven, roep je geen karma meer op, maar dharma, dat wil zeggen de gunsten en zegeningen van de Hemel.

## II

Het is onmogelijk te ontsnappen aan de wet van oorzaak en gevolg, de vraag is alleen: hoe weet u welke kracht u moet gebruiken om in actie te komen? Daarom zeg ik u dat de meest geweldige wet die de kosmische Intelligentie ons gegeven heeft, zich daar bevindt waar niemand haar zoekt, daar waar filosofen, theologen en moralisten zich niet langer meer op richten: in de natuur en met name in de landbouw... Ja, in de landbouw. Alle boeren weten, dat, als ze een vijgenboom planten, ze geen druiven zullen oogsten maar vijgen en dat ze van een appelboom geen peren kunnen plukken. Dat is nu de grootste morele wet: je oogst wat je gezaaid hebt.

Men zou dus kunnen zeggen dat de boeren de eerste moralisten waren; juist zij merkten op dat de Intelligentie van de natuur een strenge en onveranderlijke wet had ingesteld: de wet van oorzaak en gevolg. Daarna, toen ze het leven van de mensen hadden geobserveerd, stelden ze vast dat daar diezelfde wet geldt: als u zich wreed, egoïstisch of



gewelddadig gedraagt, keert die wreedheid, dat egoïsme of dat geweld zich op zekere dag tegen u. Die wet noemt men ook wel de wet van de echo, de wet van de terugslag. De bal stuit terug en raakt uzelf.

Zoals u zaait, zult u oogsten. Als je die fundamentele wet in detail bestudeert en de betekenis ervan in een ruimer kader plaatst, wordt zij een rijk en diepzinnig systeem, want iedere wezenlijke waarheid kent toepassingen in alle gebieden. Als deze wet in detail wordt uitgelegd, leidt ze tot een veelomvattend filosofisch systeem en daarom is een godsdienst tegenwoordig zo vol regels en voorschriften. Maar aan de basis, aan de oorsprong van al die regels ligt slechts een enkele wet – je oogst alleen wat je gezaaid hebt – waaraan men later andere, ook waarachtige, wetten heeft toegevoegd, die er een uitbreiding van zijn, een verruiming op filosofisch gebied. De woorden van Jezus bijvoorbeeld: ‘Alles wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus’\*, liggen in het verlengde van die wet.

Zij die al die fundamentele wetten ontkennen en verwerpen, maken zich steeds meer van de waarheid los; hun ziel wordt verscheurd door twijfel en onzekerheid en ze worden door het leven voortdurend heen en weer geslingerd. Toch is de waarheid erg eenvoudig, ze staat recht voor hun neus. Waarom willen de huidige denkers haar niet zien

en bedenken ze eigenmachtig allerlei soorten theorieën die in strijd zijn met de kosmische Intelligentie? Omdat ze niet langer geloven dat er een moraal bestaat, die gebaseerd is op de natuurwetten, is hun redenering onjuist, zijn hun conclusies verkeerd en wie hun boeken lezen of hen volgen, nemen al hun vergissingen over en komen in wanorde, angst en duisternis terecht. Let dus op! Leer redeneren en beoordelen. Als u niet over maatstaven beschikt, kan iedereen u op een dwaalspoor brengen. Wees op uw hoede, laat u niet beïnvloeden door verwarde menselijke geesten, volg de kosmische Intelligentie die de dingen zo wonderbaarlijk goed geregeld heeft.

Zelfs als je niet in God gelooft, kun je er niet omheen, dat er een orde in de natuur bestaat en dus een intelligentie die deze orde geschapen heeft. Sta tenminste eens stil bij het feit dat ieder zaadje zijn gelijke voortbrengt. Waarom ziet men daarin niet het werk van een intelligentie? Alleen al door die wet te observeren, moet men zijn visie op de wereld bijstellen. Je hoeft niet in God te geloven, maar je kunt niet anders dan aannemen dat ieder zaadje zichzelf nauwgezet voortplant, of dat nu via een boom, een insect, een dier of een mens geschiedt... Die wet is absoluut en zet u aan het denken. U kunt uzelf wel toestaan om ondankbaar, onrechtvaardig, wreed of gewelddadig te zijn, maar vroeg of laat zorgt die wet ervoor dat u in uw

*De wet van oorzaak en gevolg*

19

leven leergeld betaalt. U krijgt misschien een kind of meer kinderen en, omdat ze op u lijken, bent u de eerste die te lijden heeft van uw eigen gedrag. Zelfs indien God niet bestond, is er de kosmische Intelligentie en het bewijs daarvan doet zich keer op keer gelden.

U doet waar u zin in hebt en u gelooft dat er geen enkel gevolg uit voortvloeit?... Geloof wat u wilt, maar de kosmische Intelligentie heeft alles al geregistreerd. In iedere gedachte, daad of ieder gevoel plaatst u een zaadje dat begint te groeien en als u ondankbaar, onrechtvaardig, wreed of gewelddadig bent, vindt u op uw pad dezelfde vormen van ondankbaarheid, onrechtvaardigheid, wreedheid en geweld terug; ze komen twintig, dertig of veertig jaar later over u heen en op dat moment zult u beginnen te begrijpen dat er een kosmische Intelligentie is, die alles vastlegt. Schuif de Bijbel en de Evangeliën terzijde als u wilt, laat de profeten, kerken en tempels voor wat ze zijn, maar aanvaard in ieder geval deze onweerlegbare wet: wat u zaait, zult u oogsten. 'Wie wind zaait, zal storm oogsten', zeiden de wijzen ook wel, die de zaken goed bestudeerd hebben. Wat de wetenschappers en denkers betreft, die deze waarheid willen verwerpen: ook zij worden later gefrustreerd en gekweld, dat is onvermijdelijk, ze zullen niet kunnen ontsnappen aan hun daden en op dat moment zullen ze het begrijpen. Zij die zo

intelligent zijn, waarom zien ze niet in dat het zo eenvoudig is?... Ik zeg u zelfs dat alle heilige boeken over de hele wereld tot die wet te herleiden zijn, ja, tot die wet alleen.

Velen zullen zeggen: 'Natuurlijk, die en die zaken zijn geschreven in de Bijbel, in de Evangelien, maar is het werkelijk waar dat God bestaat?' Ik zal u dan antwoorden dat u zich daar zorgen over hoeft te maken; evenmin is het nodig om te weten, of Jezus heeft bestaan en of de Evangelien wel of niet authentiek zijn. Neem alleen die ene wet, die volstaat om alles gezond te maken en u naar de waarheid te leiden. Ziet u, mijn uitleg is eenvoudig. Zelfs als God niet zou bestaan, bent u op zo'n moment toch genoodzaakt Hem uit te vinden; ja, alleen vanwege die wet zal men genoodzaakt zijn Hem uit te vinden. Waarom zou men zich dan door filosofen laten leiden, die alles ontrefelen? In plaats van de mensen mee te nemen naar eenvoudige, bestaande zaken, voeren ze hen mee naar 'oorspronkelijke' bespiegelingen en argumenten, begrijpt u wel! Al zijn die argumenten in strijd met de waarheid, die overal in de natuur is gegraveerd, dat maakt niets uit, iedereen is verrukt, want het is nieuw en origineel.

De moraal is een werkelijkheid, maar het zijn de mensen die haar niet zien en nog steeds over God discussiëren, over allerlei theologische punten... Erover praten is nutteloos, het is voldoende

te weten dat alles wordt opgetekend, alles. Als de natuur ervoor zorgt dat een boom in zijn zaad de eigenschappen, kleuren, afmetingen, smaken en geuren van zijn vruchten 'programmeert', waarom zou zij dan niet hetzelfde voor de mens hebben gedaan? De natuur is erin geslaagd alles te registreren en de moraal is gegrondvest op die registratie, op het geheugen van de natuur. Ja, het geheugen. Want de natuur heeft een geheugen dat niet uit te wissen is. En jammer voor degene die met dat geheugen geen rekening houdt! Zij registreert dag en nacht zijn wanklanken en slechte gemoedstoestanden en op zekere dag wordt hij aangetast, vermorzeld en vernietigd. Niemand kan aan die wet ontkomen, niemand was ooit machtig genoeg om eraan te ontsnappen, geen enkele keizer, dictator, wie dan ook... Alles wordt vastgelegd in het geheugen van de natuur. Dus let op: alles wat u doet, zegt, denkt en wenst, wordt opgeslagen in het interne geheugen van uw cellen en vroeg of laat plukt u er de vruchten van in uw leven. U kunt een andere bestemming in uw leven 'programmeren' door erop te letten dat uw gedachten, gevoelens en daden geen duistere en vernietigende zaden verspreiden.

En denk maar niet dat zij die goed, gul en vol liefde zijn, als reactie meer slechts dan goeds ontvangen. Zij die te overhaast conclusies trekken, verspreiden blunders door te zeggen: 'Doe goed en