

# een toekomst voor de jeugd

*jongeren en spiritualiteit*

Vertaald uit het Frans.  
Oorspronkelijke titel:  
UN AVENIR POUR LA JEUNESSE  
© 1991, Éditions Prosveta S.A., France, ISBN 2-85566-508-6

1e druk: EEN TOEKOMST VOOR DE JEUGD -  
*jongeren en spiritualiteit*

Druk: Wilco - Amersfoort

© 2008 Stichting Prosveta Nederland is voorbehouden voor alle landen. Niets aan deze publicatie mag, privé of anderszins, op elektronische, mechanische, gefotokopieerde, audiovisuele of andere wijze worden gereproduceerd, vertaald, bewerkt, in archiefsystemen opgeslagen of doorgezonden, zonder voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers.

ISBN 978-90-76916-33-0

Omraam Mikhaël Aïvanhov

een toekomst  
voor de jeugd  
*jongeren en spiritualiteit*



Izvor reeks - 233

UITGEVERIJ



PROSVETA



## INHOUD

Hoofdstuk		pag.
I	De jeugd, een aarde in wording .....	7
II	De grondvesten van ons bestaan: het geloof in een schepper .....	19
III	Het gevoel voor het sacrale .....	29
IV	De stem van de hogere natuur .....	37
V	De juiste richting kiezen .....	45
VI	Studeren is niet genoeg om zin te geven aan het leven .....	55
VII	Karakter is belangrijker dan kennis .....	65
VIII	De successen beheersen, evenals de tegenslagen ...	73
IX	Erken de verlangens van de ziel en de geest .....	79
X	De goddelijke wereld is onze innerlijke aarde .....	87
XI	Waarom word je geboren in een bepaalde familie ...	93
XII	Gebruik de ervaring van ouderen .....	99
XIII	Vergelijk jezelf met de grootsten om te evolueren ..	109
XIV	Laat liefde de wil ondersteunen .....	119
XV	Geef je nooit gewonnen .....	127
XVI	Laat je niet ontmoedigen door gebreken .....	137
XVII	De waarachtige kunstenaar van de toekomst .....	145
XVIII	Seksuele vrijheid? .....	153
XIX	Bescherm de poëzie van je liefde .....	163
XX	Lid worden van de universele familie .....	171

*De lezer zal bepaalde aspecten van de teksten van Omraam Mikhaël Aïvanhov in dit boek beter begrijpen, als hij zich realiseert dat het gaat om een louter mondeling onderricht.*

# I

## DE JEUGD, EEN AARDE IN WORDING





De jeugd zit boordevol leven, frisheid, geestdrift en prachtige verlangens: wie houdt niet van haar? De vraag is echter wat zij zal aanvangen met al die buitengewone opwellingen van energie, die van haar uitgaan.

Omdat er overeenstemming bestaat tussen het leven van de mens en dat van de natuur, kan gesteld worden dat de jeugdijaren te vergelijken zijn met het tijdperk waarin de aarde ontstaat. Op dat ogenblik, miljoenen jaren geleden, was nog geen enkel georganiseerd leven mogelijk, omdat alles bestond uit vulkanische uitbarstingen en gesmolten materie. Eerst moesten deze bewegingen en krachten tot rust komen, alvorens de aarde eindelijk een verblijfplaats voor plant, dier en mens kon worden.

Welnu, de jeugd leeft innerlijk nog in deze primitieve toestand van de aarde: haar nog ongetemde, ongecontroleerde energieën veroorzaken allerlei soorten buitensporige en tegenstrijdige uitingen. Zij voelt alles overdreven aan, de aantrekking en de afstoting, de geestdrift en de opstand; en de vrijge-

vige en creatieve buien worden dikwijls gevolgd door gevoelens van weerzin, de behoefte om alles stuk te maken, tot zelfs de zin om zichzelf te vernietigen. Niets stevigs kan opgebouwd worden op zo'n instabiele bodem. Daarom is het nodig dat de jeugd bij zichzelf een beetje maat, controle, harmonie toelaat om een aarde te worden waar planten, dieren en mensen kunnen leven, symbolisch gesproken.

Want daar gaat het om bij de overgang van jeugd naar volwassenheid: de overgang van een ongeorganiseerd, instabiel, chaotisch leven naar een rijk, vol, heilzaam leven voor zichzelf en voor de ander. Dege-  
nen die zich inbeelden dat 'volwassen worden' wil zeggen dat je je jeugd verliest, met andere woorden alles achterlaten wat met charme en levenslust te maken heeft, hebben het mis. Jong zijn is één ding en je jeugdigheid behouden is een ander. Wat jongeren bezitten, zijn hevige krachten, splinternieuwe materialen die ze gewetensvol moeten bewerken om hun bestaan op te bouwen. Als zij er niet mee aan de slag gaan, wat gebeurt er dan? Stel, ze verliezen in de loop der jaren steeds meer van deze vitaliteit en hebben zich laten meevoeren door hun nukken, door hun instinct, zonder getracht te hebben hun inzicht te vergroten en in zichzelf een beetje orde op zaken te stellen met de bedoeling hun energieën te beheersen. Welnu, wanneer ze dan de volwassenheid bereiken, zijn ze te vergelijken met een onvruchtbare bodem, met schrale grond.

Wanneer je zo veel botsingen ziet tussen jongeren

*De jeugd, een aarde in wording*

11

en volwassenen, komt dit omdat volwassenen hun jeugd op een onbewuste, passieve manier hebben beleefd, zonder enige vorm van innerlijk werk gedurende deze periode, waardoor ze zich nu verarmd voelen en wrok koesteren ten opzichte van jongeren, die bezitten wat zij niet langer hebben. Wat de jongeren betreft, bij het zien van deze banale, saaie en afgeleefde volwassenen is het vanzelfsprekend dat zij hen bekritisieren, belachelijk maken of tegen hen in opstand komen en deze situatie doet langzamerhand onoplosbare problemen ontstaan.

Welnu, ik raad jongeren aan om de volwassenen met rust te laten en een geweldige innerlijke arbeid aan te vangen van organisatie, controle en harmonisering, met de bedoeling dat zij het er zelf beter van afbrengen. Indien ze dat werkelijk willen, kunnen ze dat.

Reeds enkele jaren valt trouwens op te merken hoe de jeugd zich mengt in zaken van publiek belang: zeer jonge meisjes en jongens uiten zich over de maatschappij, de overheid, mondiale gebeurtenissen en ze organiseren zich, opdat hun stem gewicht zou hebben. Dat is iets nieuws, zoiets had men nog nooit gezien! Jawel, en het is een teken des tijds. De nieuwe stromingen, die zich over de wereld beginnen uit te storten, banen zich een weg via de jeugd. We gaan een nieuw tijdperk binnen, dat van Waterman en de invloeden laten zich reeds voelen. Voor het ogenblik maken we uiteraard gebeurtenissen mee, die soms rommelig verlopen en dat is normaal, het zijn pro-

beersels en die verlopen steeds met horten en stoten. Na enige tijd valt alles echter op zijn plaats en worden de veranderingen duidelijk. Wat die veranderingen zullen inhouden, dat hangt van de jongeren af. Aangezien zij het woord hebben genomen en vele volwassenen ermee akkoord gaan dat ze het krijgen, is het aan hen om goed na te denken over wat ze wensen.

Indien jongeren op hun beurt materiële mogelijkheden en genoegens vragen, welnu, dan hoeven zij zich geen illusies te maken, dat is niet echt nieuw onder de zon, want dat verlangen de mensen sinds ze bestaan en hier valt niet veel roem mee te oogsten. Indien zij niets beters vragen, zullen ze binnenkort op al die volwassenen lijken, die ze juist bekritisieren. ‘Maar’, zullen jullie zeggen, ‘wat moeten we dan vragen?’ Vraag om onderwezen te worden. En onderwezen worden is niet alleen het opdoen van kennis wat je in staat stelt om diploma’s te behalen en een baan te bemachtigen. Onderwezen worden betekent het licht ontvangen, waaraan je het dankt om steeds meer te vorderen op de weg van de vrijheid, de kracht, de schoonheid, de liefde... De weg van het echte leven.

De jeugd moet evenwel de juiste houding vinden, opdat aan deze eis om opgeleid te worden zou worden voldaan. Je overtuigt de ander niet van je gelijk door je al brullend, met drukke gebaren, grof en gewelddadig te gedragen. Ik zou eindelijk graag een jeugd zien opstaan, waarvoor iedereen zich verplicht voelt te

zwichten. Ja, zij zou zelfs niets hoeven te zeggen, ze zou zich slechts hoeven te tonen en voor haar ideaal, haar zuiverheid en haar uitstraling zou de hele wereld zich gewonnen geven, niets zou haar kunnen weerstaan!

Uiteraard heeft de jeugd niet het vermogen om onmiddellijk haar wil op te leggen, maar zij kan op zijn minst aanvagen met nee te zeggen tegen hen die trachten haar op sleeptouw te nemen langs twijfelachtige paden. Daarom dient zij in de eerste plaats zeer waakzaam te zijn en alles wat haar voorgesteld wordt te schiften, in de wetenschap dat zij een gemakkelijke prooi is voor diegenen die belangen verdedigen, waar een luchtje aan zit. Hoeveel mensen liggen er niet op de loer om al datgene aan te bieden wat jongeren, bij wie de instincten en de verlangens aan het ontwaken zijn, kan aantrekken om hun begeerten te bevredigen. Het begint bij de makers van speelgoed dat het agres­sieve instinct van de jongens aanwakkert door middel van wapens of games die de oorlog imiteren. En het gaat later verder met allerlei soorten voorwerpen of bezigheden, die absoluut overbodig of zelfs schadelijk zijn en waarvan de pubers zich zelfs geen idee zouden hebben gevormd, indien ze hun niet openlijk waren getoond in de etalages van de warenhuizen en aangeprezen door de reclame.

Welnu, deze mensen zijn schuldig aan het misleiden van de jeugd. Want om te beginnen wekken zij bij haar materiële verlangens op, die niet bevredigd kunnen worden en dat brengt frustraties teweeg en zelfs

het verlangen om op oneerlijke wijze te verkrijgen, wat op een eerlijke wijze niet mogelijk is. Vervolgens, door jongeren te doen geloven dat ze absoluut behoefte hebben aan dit alles om zich goed te voelen en zich te kunnen ontwikkelen, houden zij hen af van de ware zoektocht naar het geluk en de zin van het leven. Want het geluk en de zin van het leven zijn slechts te vinden in openheid ten opzichte van de spirituele wereld. Alleen daar voel je je gevoed, versterkt en kom je tot rust.

Er zijn maar weinig volwassenen die zich de vraag stellen, of hetgeen ze met de jeugd voorhebben, haar wel werkelijk iets goeds zal brengen, haar zal helpen een meer heldere kijk op de dingen te krijgen, evenwichtiger te worden, zich te versterken. Meestal denken ze er slechts aan jongeren in een richting te leiden, die hunzelf goed uitkomt. En wat hun goed uitkomt, is geld te verdienen. Hoeveel boeken, films, DVD's, enz. worden er niet aangeboden aan pubers die slechts dienen om zakenmensen te verrijken. En dat de jongeren steeds meer gedesorienteerd raken, in de war gebracht door al wat ze zien en horen, doet er niet toe, het kan deze individuen niet schelen. En dat gaat zelfs heel ver, want er zijn steeds meer criminelen die voordeel halen uit de nieuwsgierigheid of het ongemak van jongeren door hun drugs aan te bieden. Met deze drugs maken ze hen tot slaaf, tot een wrak, of het doodt hen, maar wat maakt dat uit, zolang ze er maar geld aan verdienen! Alle middelen zijn goed om zich te verrijken.

Ik kan u wel vertellen wat mij overkomen is, toen ik nog erg jong was. In de stad Varna, waar ik woonde, leefde een man die consul in Amerika was geweest en hij had van zijn reizen allerlei soorten boeken over occultisme en handleidingen over magie meegebracht, maar ook voorwerpen: toverstokjes en magische spiegels, kledij voor het uitvoeren van ceremonieën. Hij was een soort magiër geworden. Maar omdat hij naar alle waarschijnlijkheid zag, dat hij alleen de klus niet zou kunnen klaren, omdat hij enkele vermogens, enkele elementen miste, was hij op zoek gegaan naar een jongeman om mee samen te werken en zijn plannen waar te maken... en hij had zijn oog op mij laten vallen! In ruil voor mijn hulp stelde hij me voor bij hem in te wonen (hij woonde in een prachtig huis), me te voeden, me zakgeld te geven en verder alles wat ik wilde. Hij bezat een fantastische bibliotheek en had zelf boeken geschreven over spiritisme en ook vertalingen gemaakt. Hij was de eerste in Bulgarije, die 'Zanoni' van Bulwer-Lytton had vertaald.

Ik was nog erg jong – achttien jaar – en ik wist niet veel van de menselijke natuur, van haar hebzucht, haar perversie, haar zucht naar gevaarlijke ondernemingen. Maar ik wilde goed begeleid worden, van goede raad worden voorzien, en ik deed niets zonder de mening te vragen van mijn Meester Peter Deunov. Dit gebeurde trouwens enige tijd nadat ik hem ontmoet had. Ik legde hem dus de voorstellen van deze man uit met de vraag wat ik moest doen. En de Mees-

ter is stellig geweest: hij heeft mij afgeraden me te binden aan een dergelijk individu en me bezig te houden met magie. Gelukkig, want anders was ik misschien een zeer gevaarlijk pad ingeslagen. Ik zou zonder twijfel vele dingen hebben verkregen, maar tegen welke prijs? Want wanneer je aanvangt met het beoefenen van magie om materieel gewin, zoals succes, geld, roem, het bezit van een man of een vrouw, begeef je je op het pad van de zwarte magie en, op een of andere manier, eindig je met 'het verkopen van je ziel aan de duivel', zoals wel gezegd wordt.

Je denkt zonder twijfel dat je geen enkel gevaar loopt om mooi klinkende voorstellen te ontvangen van een magiër... Misschien niet in deze vorm, zeker, maar er zijn zoveel manieren om je ziel aan de duivel te verkopen! Het is niet noodzakelijk een pact met hem te sluiten, zoals verteld wordt in de boeken over tovenarij; het volstaat gehoor te geven aan baatzuchtige en egoïstische motieven om iedere keer een beetje van het licht van je ziel te verliezen.

Om die reden raad ik jongeren aan om elk voorstel dat hun wordt gedaan goed te bestuderen. Of het nu voorwerpen, kledij, muziek, activiteiten of ideeën betreft, word je in de eerste plaats bewust van de aard van de verlangens die in jou worden aangewakkerd. Vergeet niet dat je nog een aarde in wording bent. En wanneer jij aanvoelt dat je gedreven wordt naar gemakkelijke winst, succes, geweld of wanhoop en dergelijke, besef dan dat het vernietigende krachten zijn, die je de rug moet toekeren! Wanneer jongeren



*De jeugd, een aarde in wording*

17

het werkelijk beter willen doen dan volwassenen en een nieuwe wereld tot stand willen brengen, laten ze dan enkel aanvaarden wat hun zin geeft om in en rond zichzelf iets op te bouwen wat goed, mooi, zuiver en krachtig is.



## II

# DE GRONDVESTEN VAN ONS BESTAAN: HET GELOOF IN EEN SCHEPPER



Velen zullen je zeggen dat het van geen enkel belang is, of je een gelovige of een atheïst bent, dat het geloof, of de afwezigheid ervan, geen echte invloed heeft op de geestesgesteldheid van mensen en hun gedrag. Welnu, dit bewijst dat zij eenvoudigweg niets van psychologie afweten. In werkelijkheid werkt alles wat je tot jouw ziel laat doordringen als overtuiging, gevoel en gedachte op je in. De aanwezigheid of afwezigheid van deze elementen in je beïnvloeden jouw denkwijze en daardoor jouw diepliggende houding tegenover het leven. En zo gaat het trouwens met alles.

Wanneer je een taart bakt en je vergeet de suiker, denk je dan dat het resultaat hetzelfde zal zijn als wanneer je er wel suiker had ingedaan? Indien je het niet zo nauw neemt met de samenstelling en de dosering van een chemisch preparaat, zul je evenmin het product verkrijgen, dat je verwachtte. Of nog anders, indien binnen een bestuursorgaan zoals het parlement een afgevaardigde afwezig is, kunnen de beslissingen heel anders uitvallen. Indien die afgevaardigde er wel